

Open brief (نامه سر گشاده هالندی)

Deze brief is gericht tot de vrijheid en vredelievende mensen die tegen elke vorm van geweld om mensen . Met de vraag , om samen met ons in onze strijd tegen de uitoefening van het geweld tegen vrouwen in Afghanistan , de solidariteit voor de vervolging van criminele elementen en voor de ondersteuning van slachtoffers van geweld vertonen .

De volgende incident heeft geleid tot dringende aandacht te brengen in de omstandigheden in Afghanistan . In de stad Herat in het noordwesten van Afghanistan op vrijdagavond 2013/12/13 ongeveer 1.00 uur lokale tijd een drugsverslaafde man zijn jonge vrouw (Satara , 23 jaar oud en moeder van vier dochters) gemengeld in een wrede manier. Hij heeft de neus van zijn vrouw en lippen afgesneden , nadat hij bewusteloos had geslagen met een steen op het hoofd geslagen . Gelegenheid was omdat ze had geweigerd hem geld te geven voor zijn drugs . De moeder van Setare vereist door mensenrechtenorganisaties van de zaak grondig te onderzoeken. Maleka Rasuli , de persoon die verantwoordelijk is voor de rechten van vrouwen in de Commissie Mensenrechten in Herat , zegt dat zolang criminelen ernstige gevolgen moeten verwachten na zo'n wrede feit , zal de situatie niet veranderen . Een week geleden , twee vrouwen had zich in wanhoop opgehangen omdat ze het geweld van mannen tegen hem niet kon verdragen .

Deze zijn helaas niet geïsoleerde gevallen . Afghanistan is het land met het hoogste percentage van geweld tegen vrouwen . De Commissie voor de Mensenrechten in Afghanistan heeft aangekondigd dat het geweld tegen vrouwen in Afghanistan is gestegen met 25% in de eerste helft van 2013 . Natuurlijk, dit is de officieel geregistreerde nummer : Het aantal gemelde gevallen is veel hoger .

Hamed Karzai , president van Afghanistan , heeft de wet op geweld tegen vrouwen vier jaar geleden de naam in bepaalde gevallen als een strafbaar feit . Maar de Afghaanse Mensenrechten Commissie kan van mening zijn dat de wet wordt gehandhaafd zeer aarzelend .

Laten we niet deze strafbare feiten als een natuurlijk en normaal beschouwen .

Laat een paar tegen alle onmenselijke handelingen en schendingen van de mensenrechten overal, ook in Afghanistan .

Laten we uiting aan onze solidariteit met alle slachtoffers van geweld in de wereld en opkomen voor hun rechten.

Lang leve de menselijke waardigheid , mensenrechten en rechtvaardigheid.

Wij roepen de Mensenrechten Commissies hier in Duitsland en in Straatsburg met zulke misdaden die tegen de mensenrechten en de menselijke waardigheid te behandelen , en druk op de Afghaanse regering en de druk op de bevoegde commissies mensenrechten ter plaatse om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten niet meer gebeuren .

Hieronder vindt u de link naar het :

<https://www.youtube.com/watch?v=moqydc01X0g>